



Bedankt voor wat jij betekende voor mij!



*De wereld is vol mensen...
maar zoals jij was er niet één.*

Henri (Rik) Havermans



Maria van Wesel († 1998)

Hij werd geboren te Overbroek
op 8 november 1933 en is in
het WZC Sint-Vincentius te Kalmthout
rustig ingeslapen op 12 februari 2021.

Wij hadden graag samen met jullie afscheid genomen van
onze pa, opa en herinneringen aan hem opgehaald.
Helaas is dit door de huidige omstandigheden
niet mogelijk en zal het afscheid in de kerk van
St.-Pieter te Essen-Hoek plaatsvinden
in beperkte familiekring, waarna we hem te rusten
leggen in het urnenveld op de nabijgelegen begraafplaats
waar hij terug zal samen zijn met ons moeke, oma.



Hij zal altijd verder leven in de harten van

Patrick en Magd Peeters - Havermans

Marijn en Stefanie

Lize

Nelles

Marc en Rit Van den Bergh - Havermans

Gijs en Laura

Stef en Julie

Nina - Feline

Siska en Arnaud

Mark en Gerd Van Geldorp - Havermans

Britt en Jarni

Tibo en Babs

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Delen mee in dit verdriet:

Zijn broer, zus en schoonzussen.

Dank aan directie en medewerkers van
WZC Sint-Vincentius Kalmthout en Dr. Frans Van Loon
voor hun goede zorgen.

Rouwadres: Familie Havermans - van Wesel
p/a Begraafnissen Hensen

Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan online via www.begraafnissenhensen.be