

Misschien ben ik vergeten
wat ik eigenlijk moet weten.
Misschien weet ik niet meer
wat de zin is van weleer.
Maar elke dag leef ik
met wat rond mij gebeurt.
Soms lachend eensgezind,
soms triest verscheurd.
Maar dikwijls geniet ik
van het moment
want verleden of toekomst
is voor mij ongekend.

Luc de Boeck

De familie dankt u voor uw medeleven.

*Onze oprechte dank aan alle medewerkers
van Beschermd wonen en Rozemoer Rood
voor hun vriendelijkheid, behulpzaamheid,
veel geduld en respect
tijdens het verblijf van mama.*



Liefdevol aandenken aan

Charlotte Lens



Frans Peys († 1958)

Zij werd geboren te Antwerpen op 10 mei 1929
en is in het WZC de Bijster te Essen
rustig ingeslapen op 10 augustus 2022.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
tijdens de uitvaartdienst in de aula van WZC De Bijster,
Nollekensstraat 15 te Essen
op dinsdag 23 augustus 2022 om 10.30 uur,
waarna wij haar as terug toevertrouwen aan de natuur
op de begraafplaats van Essen - Centrum.

Zij zal voor altijd verder leven in de harten van:

Johan en Rina Laenen - Peys

Els en Stefan

Tine en Dennis

Jules, Pim

Wim en Els

*haar kinderen,
klein- en achterkleinkinderen*

Rouwadres: Familie Peys - Lens

p/a Begrafenissen Hensen

Stationsstraat 98, 2910 Essen

Online condoleren kan via: www.begrafenissenhensen.be

