

Het is goed geweest,  
Bedankt voor jullie vriendschap,  
de leuke dingen en de helpende woorden  
toen het minder ging.

*Isa*



Voor altijd in ons hart

## Van Ginderen Elisabeth

*Mijn lichaam wordt afgestaan aan de geneeskunde.*

Ik werd geboren te Essen op 15 maart 1954  
en ben er thuis op 25 oktober 2018 rustig heengegaan.

Mijn uitvaartplechtigheid heeft, volgens mijn wens,  
plaatsgevonden in alle intimiteit  
met familie, vriendinnen en burens.

Ik ben gelukkig,  
ga van hier naar gene zijde.  
Ben te moe, 't gaat moeilijk,  
't is beter zo.

In intieme kring wil ik afscheid nemen van  
mijn vriendinnen, burens en eigen.

Ik verlaat diegenen die ik liefheb om  
diegenen die ik liefhad terug te vinden.