

*De familie dankt u voor
uw medeleven.
Speciale dank aan
dokter Wim Michielsen,
de thuisverpleging Patricia Van Boven,
Leen, Kim en Caroline,
dokters en verpleging AZ Klinica te Brasschaat
afdeling inwendige 3 en oncologie.
voor hun toewijding en goede zorgen.*



*De strijd is gestreden,
met telkens nieuwe moed.
Verbazingwekkend krachtig.
't Is op. Zo is het goed.*

Voorgoed uit ons midden
maar altijd in ons hart

Theo Schenk

Hij werd geboren te Essen op 25 augustus 1949 en
is van ons heengegaan te Brasschaat in het AZ Klina
op 19 juli 2023.

Zijn afscheid heeft in intieme familie kring
plaats gevonden, waarna wij hem een plaats
hebben gegeven in het columbarium op de
begraafplaats van Essen-Heikant,
dicht bij zijn ouders.

Iedere dag een beetje,
steeds meer leverde je in.
Je wereld werd steeds kleiner,
wij pasten er bijna niet meer in.
Zoveel vragen, zonder antwoord,
wat ging er nog allemaal in je om.
Steeds proberen te begrijpen
en steeds weer afvragen waarom?
De deur naar jouw wereld
ging steeds verder dicht,
kende je ons nog wel?
Afscheid nemen, steeds een beetje
en nu eindelijk: vaarwel.