

*Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.
Flink was jij je hele leven,
moedig ben je tot het einde gebleven.
Flink wil je nu dat wij zullen zijn
maar afscheid nemen van jou doet zo'n pijn.*

Dankbaar om wat je was geloven wij
dat je nu samen verder leeft met je broer Frans
en moeten wij afscheid nemen van

Ad van der Zande



Vera Joosens

Hij werd geboren te Oud-Vossemeer (NL)
op 30 november 1957 en is thuis te Essen
onverwacht van ons heengegaan op 21 november 2018.

U kan Ad nog een laatste maal groeten
in het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen
op woensdagavond a.s. van 19.00 tot 20.00 uur.

*Rouwadres: Familie van der Zande - Joosens
p/a Begrafenissen Hensen Stationsstraat 98, 2910 Essen*

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van Ad, ons pa, opa tijdens de uitvaartdienst met asurne
in aula 'De Drie Zwanen' van het crematorium 'Zegestede',
Ionweg 12 te Roosendaal (NL)
op vrijdag 30 november 2018 om 10.30 uur,
waarna wij hem te rusten leggen in het urnenveld
op de begraafplaats van Essen-Statie, Kerkhofweg te Essen.

Samenkomst in de ontvangstruimte van het crematorium
vrijdagmorgen vanaf 10.15 uur.

Hij zal verder leven in de gedachten van:

Vera Joosens

zijn echtgenote

Johnny en Kim

Lore en Lars

Stefan

Stephanie

Jahson

Evelien

Brian

Jodie

zijn kinderen en kleinkinderen

Delen mee in dit verdriet:

Zijn moeder, zijn schoonmoeder,
zijn zussen, schoonbroers en schoonzussen.

De neven en nichten.

De families van der Zande en Havermans
Joosens en Janssens.