



*Herinner mij,  
maar niet in sombere dagen.  
Herinner mij in stralende zon,  
hoe ik was, toen ik alles nog kon.*

Met droefheid moeten wij afscheid nemen van

**André Boden**



**Jeanne Haers**

*Bediende van de N.M.B.S. op rust.*

Hij werd geboren te Essen op 29 september 1943 en is toch nog onverwacht in het AZ Klina te Brasschaat van ons heengegaan op 9 oktober 2018.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen van André, ons vokka tijdens de uitvaartdienst met asurne in de kerk van O.-L.-Vrouw te Essen-Centrum (Nieuwstraat)

**op dinsdag 16 oktober 2018 om 11.00 uur,**

waarna wij hem te rusten leggen in het urnenveld op de nabijgelegen begraafplaats.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren in voornoemde kerk op dinsdag vanaf 10.30 uur.

Jeanne Haers

*zijn echtgenote*

Luc en Linda Boden - Van Brecht

*Jenthe*

*Silke*

*Lore*

*Jitske*

Sandra Boden en Richard Wouters

*Nick*

*Sofie en Ben*

*Tinne*

*zijn kinderen en kleinkinderen*

Zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen.

De neven en nichten.

De families Boden, Haers, Duurloo, Gotink.

Rouwadres: Familie Boden - Haers

p/a Begrafenissen Hensen

Stationsstraat 98, 2910 Essen