





*Het leven is een gunst
maar hoe te leven is een kunst.
Herinner mij zoals ik was.*

Volgens zijn wens, is in het WZC St.-Michaël te Essen,
op 5 februari 2023 van ons heengegaan

André Reynaerts



Jeanne van Zundert († 2006)

Vrijwilliger in hart en nieren.

Hij werd geboren te Wuustwezel op 8 september 1938.

Gesterkt door de Ziekenzalving

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van ons pa tijdens de plechtige uitvaartdienst
in de kerk van St.-Antonius te Essen-Station
op zaterdag 11 februari 2023 om 14.30 uur.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren
achteraan in de kerk, zaterdag vanaf 14.10 uur.

Op een later tijdstip leggen wij hem te rusten bij ons ma
op de begraafplaats van Essen-Heikant.

U kunt André nog een laatste groet brengen
in het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen,
vrijdag a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Rouwadres: Familie Reynaerts - van Zundert
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan ook online via: www.begrafenissenhensen.be

Hij zal voor altijd verder leven in de harten van:

(†) Linda en (†) Herman Reynaerts - Lenaerts
Katrijn en Andy
Lander, Jente, Lotte
Sofie en Geert
Senne, Lauren

Karin en Paul Reynaerts - Naulaerts
Ruben en Hanne
Anneleen

Monique en Jan Reynaerts - Raeijmaekers
Dieuwertje en Wannes
Klaas, Gijs, Flore, Jaap
Sanne en Ben
Rune, Vince
Wessel en Annelien
Fien

Carla en Stefan Reynaerts - Francken
Kaat en Kasper
Tess

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Delen mee in dit verdriet:

De families Reynaerts, van Zundert, Palinckx, Willemse.

Medewerkers, vrijwilligers en medebewoners van
het WZC St.-Michaël te Essen.