





*Rozen als afscheid.  
Rozen vol rouw.  
Rozen vol liefde, enkel voor jou.  
Als blijk van dank voor jouw bestaan,  
waarin wij een eindje mee mochten gaan.*

Omringd door de liefde van haar gezin  
is van ons heengegaan

## Anita Karremans



Marcel De Maeyer

Zij werd geboren te Essen op 15 juni 1959 en is er  
thuis, veel te vroeg rustig ingeslapen  
op 26 november 2021.

*Gesterkt door de Ziekenzalving.*

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen  
van Anita, ons ma, moeke tijdens de uitvaartdienst met asurne  
in de kerk van O.L.-Vrouw te Essen-Centrum (Nieuwstraat)

**op vrijdag 3 december 2021 om 10.00 uur,**  
waarna wij haar te rusten leggen  
in het urnenveld op de nabijgelegen begraafplaats.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten  
achteraan in de kerk, vrijdag vanaf 9.40 uur.

U kunt Anita, ons ma, moeke nog een laatste groet brengen  
in het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen,  
op woensdagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Zij zal altijd verder leven in de harten van

Marcel De Maeyer

*haar echtgenoot*

Marianne en Dominik De Maeyer - Francken

*Lucas*

*Cedric*

Monique en Dave De Maeyer - Hosteaux

*Keanu*

*Scott*

*haar kinderen en kleinkinderen*

Delen mee in dit verdriet

Haar zus, broer, schoonbroers en schoonzussen.

De neven en nichten.

De families Karremans, De Maeyer, Jaspers, Schrauwen.

Rouwadres: Familie De Maeyer - Karremans

p/a Begraffenissen Hensen

Stationsstraat 98, 2910 Essen

*Condoleren online via: [www.begraffenissenhensen.be](http://www.begraffenissenhensen.be)*