



*Ze mocht gaan.
Het is goed.
Ze mag rusten...
Maar voor ons een gemis,
nu alles stil geworden is.*

Dankbaar voor haar leven en
voor alles wat zij ons heeft gegeven,
nemen wij afscheid van

Bibiana de Mul

echtgenote van
Albert Peeters

*Vrijwilliger bij het WZC St.-Michaël te Essen
Lid van Femma en de Kristelijke Senioren Hoek*

Zij werd geboren te Clinge (NL) op 29 december 1947 en is
thuis te Essen, omringd door de liefde van haar gezin,
zachtjes ingeslapen op 19 december 2021.

Gesterkt door de Ziekenzalving.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van Bibi, mijn mama, onze bomma tijdens de plechtige
uitvaartdienst in de kerk van O.L.-Vrouw te Essen-Centrum

op vrijdag 24 december 2021 om 11.00 uur,
waarna wij haar te rusten leggen in het urnenveld
op de nabijgelegen begraafplaats.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
achteraan in de kerk, vrijdag vanaf 10.40 uur.

Zij zal altijd verder leven in de harten van

Albert Peeters

haar echtgenoot

Anouska en Nico

*Elyne en Tom
Jorne
Xenne*

*haar dochter, schoonzoon
en haar kleinkinderen*

Delen mee in dit verdriet

De families de Mul, Peeters, de Kreyger, Willemsen.

Rouwadres: Familie Peeters - de Mul
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren online via: www.begrafenissenhensen.be