



Toen het avond was zei Jezus:
“ Kom, laat ons naar de overkant varen.”

Na een leven van eenvoud en goedheid nemen wij afscheid van

Cyriel De Moor



Ivonne Elst († 2011)

Lid van OKRA

Hij werd geboren te Kalmthout op 21 september 1927 en
is van ons heengegaan in residentie ‘Lindenhof’
te Kapellen op 11 september 2018.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van ons vake tijdens de uitvaartdienst rond de asurne in de
kerk van St.-Jan de Doper te Essen-Wildert (St.-Jansstraat) op
dinsdag 18 september 2018 om 10.00 uur,
waarna wij hem te rusten leggen in het urnenveld
bij ons moeke op de nabijgelegen begraafplaats.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren achteraan
in de kerk, dinsdagmorgen vanaf 9.40 uur.

U kan Cyriel nog een laatste groet brengen
in het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen,
op vrijdagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Rouwadres: Familie De Moor - Elst
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Ludo en Maryana De Moor - Uifaleanu
kinderen en kleinkinderen

Jef en (†) Hilt De Moor - Breugelmans
kinderen en kleinkinderen

Leo en Carina De Moor - Aerts
kinderen en kleinkinderen

(†) Kamiel De Moor

Gerda De Moor
kinderen en kleinkinderen

Marianne De Moor
kinderen en kleinkinderen

Jean-Pierre en Rita Bocken - De Moor
kinderen en kleinkinderen

(†) Rudi De Moor

Rudi en Maria De Moor - Vissenbergh
kinderen en kleindochter

Carl en Lutgart Dom - De Moor
kinderen en kleinkinderen

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Zijn zussen, schoonbroers en schoonzussen.

De neven en nichten.

De familie De Moor, Elst, Elst, Jacobs.

Directie, personeel en medebewoners van residentie
‘Lindenhof’ te Kapellen.