

*De wereld is vol mensen...
maar zoals jij was er niet één.*

Dankbaar om...

de liefdevolle zorgen voor zijn vrouw
de onvoorwaardelijke liefde voor zijn kinderen
de zotte kuren met zijn kleinkinderen
nemen wij afscheid van

Eddy Van Kampen



Jacqueline Van Ginneken

Gewezen buschauffeur van 'De Lijn'

Hij werd geboren te Kalmthout op 6 november 1949
en is in het UZA te Edegem van ons heengegaan
op 3 januari 2020.

We nemen samen afscheid van Eddy, papa, bompi
tijdens de uitvaartdienst rond de asurne in het
Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69 te Kalmthout
op vrijdag 10 januari 2020 om 11.00 uur,
waarna wij hem te rusten leggen in het urnenveld
op de begraafplaats van Essen-Statie.

Samenkomst in de ontvangsthal van Strijboshof
vrijdagmorgen vanaf 10.40 uur.

U kunt Eddy nog een laatste maal groeten in
het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen
op woensdagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Lieve echtgenoot van

Jacqueline Van Ginneken

Gelukkige papa van

Danny en Els
Anne en Sven

Trotse bompi van

Juul en Gus
Thorben en Nolan

Delen mee in dit verdriet:

Zijn broer, schoonbroers en schoonzussen.
De neven en nichten.

Liever geen bloemen of kransen.

Rouwadres:

Familie Van Kampen - Van Ginneken
p/a Begrafenissen Hensen, Stationsstraat 98, 2910 Essen