

*Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje.  
En elk beetje dat je stierf, 't is vreemd maar dat vergeet je.  
Het is je dikwijls zelfs ontgaan. Je zegt ik ben wat moe.  
Maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe.*

Toon Hermans

Dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft,  
nemen wij afscheid van

## Edouard Malon



Anna Paumen († 1979)



Mai Pleysier

Hij werd geboren te Haillicourt (F) op 27 september 1923  
en is thuis te Essen, omringd door de liefde van ons allen,  
zachtjes ingeslapen op 23 oktober 2021.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen  
van Edjou, ons pake, bompa tijdens de uitvaartdienst  
rond de asurne in de kerk van St.-Antonius  
aan het St.-Antoniusplein te Essen-Statie  
**op zaterdag 30 oktober 2021 om 11.00 uur,**  
waarna wij hem te rusten leggen in het urnenveld  
op de nabijgelegen begraafplaats.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren achteraan  
in de kerk, zaterdagmorgen vanaf 10.40 uur.

Dit melden u in stil verdriet

Mai Pleysier

*zijn echtgenote*

Roland en Marleen Käser - Malon

(†) Fons en Kathleen Calders - Malon, Ignace Roels

Michel en Antsje Vanden Bogaerde - Calders  
*Meredith, Jonathan*

Véronique Calders en Wim Hernalsteen  
*Merel, Aaron*

Filip Calders en Kay Mertens  
*Amber*

*zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen*

De families Malon, Paumen, Pleysier,  
Kaplanek, Van de Keybus.

*Onze oprechte dank aan Dr. Bogman en  
aan het thuisverplegingsteam Pauwels Dirk  
voor hun toewijding en liefdevolle zorgen.*

Rouwadres: Familie Malon - Pleysier  
p/a Begrafenissen Hensen  
Stationsstraat 98, 2910 Essen

*Condoleren online via: [www.begrafenissenhensen.be](http://www.begrafenissenhensen.be)*