



*Diegenen die ik liefheb,
verlaat ik,
om diegenen die ik liefhad,
terug te vinden...*

Met liefde heb je voor ons geleefd en gezorgd,
nu moeten wij met veel verdriet afscheid nemen van

Elisa "Liza" Van de Keybus



Fons Commissaris († 2014)

Lid van K.B.G. en van SAMANA

Zij werd geboren te Essen op 3 oktober 1936 en is
te Kalmthout in het W.Z.C. St.-Vincentius, omringd door
haar familie, rustig ingeslapen op 12 maart 2019.

Gesterkt door de Ziekenzalving.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons, afscheid te
nemen van ons moeke tijdens de plechtige uitvaartdienst
in de parochiekerk van O.-L.-Vrouw te Nieuwmoer op
dinsdag 19 maart 2019 om 10.00 uur,
waarna wij haar te rusten leggen bij ons vokke
op de plaatselijke begraafplaats.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren,
achteraan in de kerk (Kerkstraat) op dinsdag vanaf 9.40 uur.

Er is een gebedswake in voornoemde kerk
op maandagavond a.s. om 19.30 uur, waarna u Liza nog
een laatste groet kan brengen in het rouwcentrum Hensen,
Stationsstraat 96 te Essen, van 20.15 tot 20.45 uur.

Rouwadres: Familie Commissaris - Van de Keybus
p/a Begrafenissen Hensen,
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Dit melden u met diepe droefheid:

Ludo en Anny Commissaris - Bruurs

*Caren en Diederick
Robbe en Ophelie
Lucas*

Rita Commissaris

Erik en Anneleen Commissaris - Delcroix

*Vic
Nell
Wis*

haar kinderen en kleinkinderen

Haar zussen en schoonbroer.

De neven en nichten.

De families Van de Keybus, Commissaris, Claessens, Debakker.

Directie, personeel, vrijwilligers en medebewoners
van het W.Z.C. St.-Vincentius te Kalmthout.