



*Ik heb het leven lief gehad,
zo omarm ik ook het eeuwige.
Wie mij lief heeft, heeft ook het leven lief.
Heb verdriet maar vindt het plezier weer terug,
alleen om mij dat plezier te doen.*

Na een schoon en rijkgevuuld leven is
onverwacht van ons heengegaan

Elza Embregts



Gust Claessens († 2015)

*Lid van V.F.G. Afdeling Stabroek,
Femma en SAMANA*

Zij werd geboren te Essen op 23 november 1934
en is in het AZ Klina te Brasschaat
rustig ingeslapen op 11 februari 2021.

Wij hadden graag samen met jullie afscheid genomen
van ons ma, bomma en herinneringen aan haar opgehaald.
Helaas is dit door de huidige omstandigheden niet mogelijk.

Daarom zal het afscheid in de kerk van O.-L.-Vrouw
te Essen plaatsvinden in beperkte familiekring,
waarna we haar terug toe vertrouwen aan de natuur
op de begraafplaats van Essen-Centrum.

U kunt Elza nog een laatste groet brengen
in het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen
op vrijdag a.s. van 19 uur tot 19.30 uur.

Zij zal altijd verder leven in de harten van

Fons Claessens en Annemie Verstraete

Lore Claessens en Wandile Zondo

Zuri

Yanthe Claessens

Yvan en Sofie Andriesen - Vereecken

Steven en Sara Eeckhaut - Maes

Delia

Ilana

Yilan

Katleen Eeckhaut

Marc Claessens en Gerda Van Litsenborgh

Lynn Wijnants

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Delen mee in dit verdriet:

(†) Louis en Justine Van den Bergh - Embregts,
kinderen en kleinkinderen

Miel en Jenny Claessens - Nelen
kinderen, klein- en achterkleinkinderen

*haar zus, schoonbroers en schoonzus,
neven en nichten*

De families Embregts, Claessens, Schellekens, Van Geel.

Rouwadres: Familie Claessens - Embregts
p/a Begraffenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan online via www.begraffenissenhensen.be