



*Langzaam ben je van ons weggeleden,
elke dag een beetje meer.
Telkens weer werd jou iets ontnomen,
dat deed jou en ons zo zeer.
Het is een gemis, een stille pijn
dat je nooit meer in ons midden zult zijn.*

Als alles is beleefd en alles is doorstaan,
dan komt de tijd om vredig heen te gaan

Emma Anthonissen



Constant Loos († 1998)

Zij werd geboren te Wuustwezel op 20 november 1931
en is in het WZC De Bijster te Essen rustig ingeslapen
op 16 februari 2022.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van ons moeder, moeke tijdens de uitvaartdienst
in de kerk van O.L.-Vrouw te Essen-Centrum (Nieuwstraat)
op donderdag 24 februari 2022 om 11.00 uur,
waarna wij haar te rusten leggen bij haar echtgenoot
op de nabijgelegen begraafplaats.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren
achteraan in de kerk, donderdag vanaf 10.30 uur.

U kunt ons moeder, moeke nog een laatste groet brengen
in het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen,
op dinsdagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Zij zal altijd verder leven in de harten van

Rudy en Lucienne Janssens - Loos

Laura

Jan en Yelena Loos - Loos

*Alika
Sofie*

Marc en Nadia Loos - Hartmann

Melissa

haar kinderen en kleinkinderen

Delen mee in dit verdriet

Haar broer en schoonzussen.
De neven en nichten.
De families Anthonissen, Loos, Bevers, Tilborghs.

*Onze oprechte dank aan de medewerkers en vrijwilligers
van het WZC De Bijster te Essen
voor hun toewijding en goede zorgen.*

Rouwadres: Familie Loos - Anthonissen
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren online via: www.begrafenissenhensen.be