



*En als ik dood ben treur maar niet
ik ben niet echt dood moet je weten
het is mijn lichaam dat ik achter liet
dood ben ik pas als jij me bent vergeten.*
Bram Vermeulen

Uit onze handen gegeven
maar in ons hart gebleven

Fien Donckers



Jos De Kooning († 2017)

Lid van SAMANA

Zij werd geboren te Kalmthout op 20 augustus 1933
en is er in het WZC St.-Vincentius onverwacht
rustig ingeslapen op 11 mei 2022.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van ons moeke tijdens de uitvaartdienst
in de kerk van O.-L.-Vrouw te Nieuwmoer op
woensdag 18 mei 2022 om 11.00 uur,
waarna we haar te rusten leggen in het familiegraf
bij ons vake op de nabijgelegen begraafplaats.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren achteraan
in de kerk, woensdag vanaf 10.40 uur.

U kunt Fien nog een laatste groet brengen in het
rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen op
dinsdagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Dit melden u in stil verdriet:

Alex en Karin De Kooning - De Nys

Eline en Koen
Manu

Paul en Sabine De Kooning - Francken

Kevin
Dimitri en Eline
Arthur

Joeri en Jaike

*haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinzoontje*

Fonne en Lisette

haar broer en zus

De neven en nichten.

Rouwadres: Familie De Kooning - Donckers
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan online via www.begrafenissenhensen.be