



Nooit vragend, nooit klagend
alles in stilte dragend.
Zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt.
Zijn glimlach en z'n ogen hebben ons
tot het laatst toe gezocht.

Met pijn in het hart
moeten wij afscheid nemen van

François De Bie

echtgenoot van
Marie-Thérèse Vandoren

Hij werd geboren te Essen op 24 juni 1937
en is in het AZ Klina te Brasschaat
rustig ingeslapen op 8 februari 2021.

Wij hadden graag samen met jullie afscheid genomen
van François en herinneringen aan hem opgehaald.
Helaas is dit door de huidige omstandigheden niet mogelijk.
Daarom zal het afscheid in de kerk van O.-L.-Vrouw
te Essen plaatsvinden in beperkte familiekring,
waarna we zijn as terug toe vertouwen aan de natuur
op de begraafplaats van Essen-Centrum.

Rouwadres: Familie De Bie - Vandoren
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan online via www.begrafenissenhensen.be

Lieve echtgenoot van

Marie-Thérèse Vandoren

Delen mee in dit verdriet:

(†) Marcel De Bie - Maria Laurijssen - Frans De Ridder

Vic en Brigitte De Backer - De Bie
Christophe en Wendy
Maxim, Xander, Yordi

Gerard en Francine Vandoren - Van Ham

Liliane Vandoren

Nicolas en Dominique Brouwers - Segers
Arno

De families De Bie, Vandoren, Vergouwen, Nowak.