



*Diegenen die ik liefheb
verlaat ik,
om diegenen die ik liefhad
terug te vinden.*



Frans Deckers

echtgenoot van
Lia Arnouts

papa van
Tom Deckers (+ 07/02/2017)

" Een tevreden en dankbaar mens "

Hij werd geboren te Kalmthout op 26 november 1944 en is thuis te Essen van ons heengegaan op 25 februari 2023.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen van Frans tijdens de uitvaartdienst in de kerk van O.-L.-Vrouw te Essen-Centrum (Nieuwstraat)

op zaterdag 4 maart 2023 om 11.00 uur,
waarna wij hem samen met Tom te rusten leggen
in het urnenveld op de nabijgelegen begraafplaats.

Geen bloemen noch kransen.
Dit bericht geldt als enige kennisgeving.

Iedereen die zich betrokken voelt is van harte welkom.

Rouwadres: Familie Deckers - Arnouts
p/a Begrafenissen Hensen, Stationsstraat 98, 2910 Essen
Condoleren kan ook online via www.begrafenissenhensen.be