



Voor jou ging het sterven niet ineens,  
je hebt er moedig voor gestreden.  
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld,  
ook niet wat je hebt geleden.

Dankbaar om zijn leven en voor alles wat hij ons heeft gegeven,  
nemen wij afscheid van

**Frans Neelen**



**Jacqueline Nelen**

Hij werd geboren te Essen op 11 augustus 1933  
en is er, gesterkt door de Ziekenzalving,  
zachtjes van ons heengegaan in het WZC De Bijster  
op 28 oktober 2022.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen van  
onze pa, bompä tijdens de plechtige uitvaartdienst in de kerk  
van St.- Vincentius à Paulo, Dreveneind 1 te Essen-Horendonk,  
**op zaterdag 5 november 2022 om 10.00 uur.**

Samenkomst achteraan in de kerk vanaf 9.40 uur.

Aansluitend leggen we hem ten ruste  
in het urnenveld op de nabijgelegen begraafplaats.

U kunt onze pa, bompä nog een laatste groet brengen in het  
rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen  
op donderdagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Rouwadres: Familie Neelen - Nelen  
p/a Begraffenissen Hensen  
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan ook online via: [www.begraffenissenhensen.be](http://www.begraffenissenhensen.be)

Hij zal voor altijd verder leven in de harten van

Jacqueline Nelen

*zijn echtgenote*

Freddy Neelen

Jelle en Renske

*Jorbe, Jitske, Jinse, ♥*

Kim en Bart

*Jef, Stan, Juliette*

Lotte en Gianni

*Rune*

*zijn zoon, klein- en achterkleinkinderen*

Delen mee in dit verdriet

Zijn broer, zussen, schoonbroers en schoonzussen.

De neven en nichten.

Onze oprechte dank aan Dr. Cyrille Van Loon,  
medewerkers en vrijwilligers van het WZC De Bijster  
voor hun goede zorgen.