



*'t Is goed in 't eigen hert te kijken
Nog even voor het slapen gaan
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hert heb zeer gedaan.*

Te mogen leven is bijzonder,
het lijkt zo gewoon maar 't is een wonder

Georgette de la Bruyère

(ook gekend als Madame Braat)



Albert Braat († 1995)

Zij werd geboren te Neufchâteau op 19 augustus 1933
en is zachtjes ingeslapen in het AZ Klina te Brasschaat
op 15 maart 2022.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van ons ma, ons bobonne tijdens de uitvaartdienst
in de kerk van St.-Antonius te Essen-Statie
op woensdag 23 maart 2022 om 11.00 uur, waarna wij
haar te ruste leggen bij haar echtgenoot
op de begraafplaats van Essen-Heikant.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren
achteraan in de kerk, woensdag vanaf 10.30 uur.

U kunt ons ma, bobonne nog een laatste groet brengen
in het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen,
op maandagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Dit melden u in stil verdriet

Jos en Patricia Gabriëls - Braat

Kirsten
Jens

Bert en Daniëlla Deijckers - Braat

Michel en Arthur

Leo en Brigitte Vermeiren - Braat

Isabelle en Ruben
Hans en Ylana
Evanna

Marc en Pascale Keuppens - Braat

Véronique
Patrick en Roos
*Laura
Imke*

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar zussen, schoonbroers en schoonzussen.
De neven en nichten.

Rouwadres: Familie Braat - de la Bruyère
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren online via: www.begrafenissenhensen.be