



*De strijd is gestreden,  
met telkens nieuwe moed.  
Verbazingwekkend krachtig.  
't Is op. Zo is het goed.*

Met droefheid melden wij u het overlijden van

## Godelieve Ulens

Zij werd geboren te Essen op 30 juni 1927 en is zachtjes van ons heengegaan in het WZC De Bijster te Essen op 20 februari 2019.

*Gesterkt door de Ziekenzalving.*

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen van ons Lieva tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de parochiekerk van St.-Antonius te Essen-Statie (St.-Antoniusplein) op **dinsdag 26 februari 2019 om 11.00 uur**, waarna wij haar begeleiden naar haar laatste rustplaats in het familiegraf op de begraafplaats van Essen-Centrum.

Samenkomst met gelegenheid tot persoonlijk condoleren van de familie, achteraan in de kerk op dinsdagmorgen vanaf 10.30 uur.

(†) Hubert Ulens  
(†) Jos Ulens  
(†) Julia Ulens  
Ghis en (†) Hilde Ulens - Van Gils  
Florent en Agnes Ulens - Bussens  
(†) Leo en (†) Lutgard Peeters - Ulens  
Ruud en Annemarie van den Brand - Ulens  
(†) Magda Ulens  
(†) Camiel en Gemma Peeters - Ulens

*haar broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen*

Haar neven en nichten.  
De families Ulens en Vandersteegen.

Pater Gotink, directie, personeel, vrijwilligers en medebewoners van het WZC De Bijster.

Rouwadres: Familie Ulens  
p/a Begrafenissen Hensen  
Stationsstraat 98, 2910 Essen