





Rust nu maar uit,
je bent bevrijd uit je lijden.
Maar ach, wat is het zwaar
om van jou te moeten scheiden.

Greet Smets

weduwe van Rolf de Kam

Duffel, 7 juli 1960 - Essen, 15 januari 2025

Voorzien van de Ziekenzalving.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen van Greet, ons moeke tijdens de plechtige uitvaartdienst in de kerk van St.-Vincentius à Paulo te Essen-Horendonk **op zaterdag 25 januari 2025 om 11.00 uur**, waarna we haar te ruste leggen in het familiegraf op de plaatselijke begraafplaats.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren achteraan in de kerk (Dreveneind 1), zaterdag vanaf 10.40 uur.

U kan Greet nog een laatste groet brengen in het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen op woensdag a.s van 20.00 tot 20.30 uur.

Rouwadres: Familie de Kam - Smets
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan ook online via: www.begrafenissenhensen.be

Uit liefde laten we je los,

Sander de Kam en (+) Lauranne van Landeghem

Gerben de Kam

Hedwig de Kam en Thomas Van den Bril

haar kinderen

Paul Smets en Claudine Bonnarens

Astrid en Cedric

Laura en Niels

Leonie en Xander

haar broer, schoonzus
en nichten

Katrijn Smets

haar zus

Charlotte de Kam en Huib van Kooten

Suzanne de Kam

haar schoonzussen
en schoonbroer

Haar nonkels en tantes, neven en nichten.

De families Smets, de Kam, Belmans, de Vries.

