





*Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden,
kan men voor het sterven dankbaar zijn
omdat het komt als een bevrijden.*

Verdriet en mooie herinneringen gaan samen
nu we afscheid nemen van

Gust Van Oers

Hij werd geboren te Essen op 6 september 1927
en is er zachtjes van ons heengegaan
in het WZC De Bijster op 24 januari 2020.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen van
ons papa tijdens de plechtige uitvaartdienst rond de asurne
in de kerk van St.-Vincentius à Paulo te Essen-Horendonk

op zaterdag 1 februari 2020 om 13.00 uur,
waarna wij hem te rusten leggen in het urnenveld
op de nabijgelegen begraafplaats.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten in
voornoemde kerk op zaterdag vanaf 12.40 uur.

U kunt Gust nog een laatste groet brengen in het
rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen,
op donderdagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Dit melden u in stil verdriet:

Lisette Van Oers
Rudy Van Oers
Marc Van Oers
Luc Van Oers

zijn kinderen

Zijn broers, zus en schoonzussen.

De neven en nichten.

De families Van Oers en Brouwers.

Rouwadres: Familie Van Oers
p/a Begraffenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen