



*Bezige handen, nu gevouwen en stil
Een leven vol ijver, zo was je wil
Nu heb je rust, met lichaam en geest
Vaak zullen wij denken aan wat is geweest.*

Omringd door liefde en warme gedachten
is van ons heengegaan

Gusta Van Loon



Jan Bergmans († 2004)

Zij werd geboren te Kalmthoutse Hoek
op 25 juni 1928 en is in het WZC De Bijster te Essen
zachtjes ingeslapen op 31 oktober 2021.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen
afscheid te nemen van ons moeder, moeke
tijdens de uitvaartdienst rond de asurne in zaal
'Strijboshof', Achterbroeksteenweg 69 te Kalmthout
op zaterdag 6 november om 11.00 uur .

Aansluitend leggen wij haar te rusten bij ons vader, vokke
op de begraafplaats van Essen - Wildert.

Rouwadres: Familie Bergmans - Van Loon
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen
Condoleren kan online via www.begrafenissenhensen.be

Dit melden u in stil verdriet

Freddy en Monique Van Broek - Bergmans
Sarah en Wim
Benjamin, Pauline

Armand en Rita Bergmans - Van den Bergh
Jan
Warre, Kaat
Paul en Lynn
Renske

Jul en An
Stien, Daan
Steven en Eveleen
Gitte, Lies
Sarah en Christophe

(†) Lutgard Bergmans
Johan en Ann
Robbert en Astrid
Gust, Lou
Pieter en Enya

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar zus en schoonzus.

De neven en nichten.