





*Stil ben je van ons heengegaan,  
je hebt altijd voor ons klaargestaan.  
Geborgenheid en liefde heb je gegeven,  
zo was je hele leven.  
Je was een schat voor ons allen,  
je te moeten missen zal ons heel zwaar vallen.*

Op 21 september 2018 is thuis te Essen,  
omringd door de liefde van ons allen, zachtjes ingeslapen

## Hermine Wyns



Henri De Moor

*Lid van Samana.*

Zij werd geboren te Heist-op-den-Berg op 14 februari 1934.

*Gesterkt door de Ziekenzalving.*

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen  
van ons moeke tijdens de uitvaartdienst met asurne  
in de kerk van O.-L.-Vrouw te Essen-Centrum (Nieuwstraat)  
**op zaterdag 29 september 2018 om 11.00 uur,**  
waarna wij haar te rusten leggen in het urnenveld  
op de nabijgelegen begraafplaats.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren  
in voornoemde kerk op zaterdag vanaf 10.30 uur.

U kan Hermine nog een laatste groet brengen  
in het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen,  
op donderdag a.s. van 15.00 tot 16.00 uur.

Dit melden u:

Henri De Moor

*haar echtgenoot*

Carl en Moe Moe Hnin - De Moor

*Sandra*

*Maya*

Chris en Sigrid De Moor - Seeuws

*Jessica*

*haar kinderen en kleinkinderen*

Haar zussen, schoonbroers en schoonzussen.

De neven en nichten.

De families Wyns, De Moor, Buedts, Van Gils.

Rouwadres: Familie De Moor - Wyns  
p/a Begrafenissen Hensen  
Stationsstraat 98, 2910 Essen