



*Moeder zijn is alles geven:
zorg en lijden,
liefde en leven.
Moeder zijn is alles derven
alles... en tevreden sterven.*

Heden is zacht overleden

Hilda Dillen



Rik Mattheeussen († 2004)

Lid van K.V.G. en van Samana.

Geboren te Kalmthout op 27 januari 1925
en in het WZC St.-Michaël te Essen
rustig ingeslapen op 29 augustus 2018.

Gesterkt door de Ziekenzalving.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van ons ma, bomma, bommaatje tijdens de uitvaartdienst
in de kerk van O.-L.-Vrouw te Essen-Centrum (Nieuwstraat)

op woensdag 5 september 2018 om 10.00 uur,
waarna we haar te rusten leggen in het familiegraf
op de nabijgelegen begraafplaats.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren
achteraan in voornoemde kerk, woensdag vanaf 9.40 uur.

U kan Hilda nog een laatste groet brengen
in het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen,
op dinsdag a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Dit melden u met droefheid:

Marc en Christiane Brosens - Mattheeussen

Peter
Joeri en Kathleen
Lizzi, Jarne

Danny en Marie-José Mattheeussen - Michiels

Cindy en Kurt
Floor, Matse
Tom en Liesbeth
Lenn, Liv

Leo en Marina van Gink - Mattheeussen

Gitte en Roel
Jitse, Lene, Siebe
Ester en David
Lander, Kobe
Judith en Wim
Ian, Aaron

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De families Dillen, Mattheeussen, Lameir, Van Geel.

Directie, personeel, vrijwilligers en medebewoners
van WZC St.-Michaël te Essen.

Rouwadres: Familie Dillen - Mattheeussen
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen