

We hebben jouw naam in het zand geschreven,  
maar de wind liet jouw naam daar niet staan.  
We hebben jouw naam in het hout gesneden,  
maar de boom heeft zich van jouw naam ontdaan.  
We hebben jouw naam op een steen geschreven,  
maar de tijd heeft jouw naam doen vergaan.  
We hebben jouw naam in onze harten gesloten en  
jouw naam blijft daar voor eeuwig staan.



*Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.  
Je hebt het zo ontzettend moedig gedaan.  
Wie kan begrijpen, hoe je hebt geleden  
en wie kan voelen wat je hebt doorstaan?*

Met gevoelens van verdriet nemen wij afscheid van

Hugo Le Bruyn



Annie Vreys

Hij werd geboren te Antwerpen op 14 oktober 1936 en  
is in het Coda Hospice te Gooreind  
rustig ingeslapen op 10 maart 2022.

Volgens de wens van Hugo, onze bompapa  
heeft het afscheid in intieme kring plaatsgevonden.

Rouwadres: Familie Le Bruyn - Vreys  
p/a Begrafenissen Hensen  
Stationsstraat 98, 2910 Essen  
*Condoleren kan online via [www.begrafenissenhensen.be](http://www.begrafenissenhensen.be)*

Hij zal altijd verder leven in de harten van

Annie Vreys

*zijn echtgenote*

Els Le Bruyn

Matthias en Iris

Nore

Mathé

Nathalie en Tim

Stan

Frank en Linda Le Bruyn - Noppe

Liesse

Nick

*zijn kinderen en kleinkinderen*