



Voor jou ging het sterven niet ineens,
je hebt er moedig voor gestreden.
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld,
ook niet wat je hebt geleden.

Als alles is beleefd en alles is doorstaan,
dan komt de tijd om vredig heen te gaan

Hugo Van Hooydonk



Lucienne De Crom († 1982)

Hij werd geboren te Nieuwmoer op 2 juni 1940
en is in het wzc St.-Michaël te Essen
rustig ingeslapen op 10 maart 2023.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van Hugo, ons pa, vava tijdens de uitvaartdienst
in de parochiekerk van O.-L.-Vrouw te Nieuwmoer
op donderdag 16 maart 2023 om 11 uur,
waarna wij hem te rusten leggen bij ons moeke
op de plaatselijke begraafplaats.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren,
donderdagmorgen vanaf 10.40 uur.

Wie Hugo nog een laatste groet wil brengen kan dit doen
in het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen,
op dinsdagavond a.s. van 20.00 tot 20.30 uur.

Dit melden u met droefheid:

Linda en Chris Van Hooydonk - Jacobs
Femke en Jan, Marie
Silke en Nicolas
Hanne en Pieter

Luc en Lia Van Hooydonk - van Wezel
Stef en Loes
Thomas

zijn kinderen en kleinkinderen

Delen mee in dit verdriet:

Zijn zussen, schoonbroers en schoonzussen.

De neven en nichten.

De families Van Hooydonk, De Crom, Van Loon, Stevens.

Directie, personeel, medebewoners en vrijwilligers
van wzc St.-Michaël te Essen.

Rouwadres: Familie Van Hooydonk - De Crom
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan online via www.begrafenissenhensen.be