



En als ik dood ben treur maar niet
ik ben niet echt dood moet je weten
het is mijn lichaam dat ik achter liet
dood ben ik pas als jij me bent vergeten.
Bram Vermeulen

Omringd door liefde en warme gedachten

Jaak De Backer



Annie Beysens

Hij werd geboren te Essen op 1 december 1940 en is
onverwacht van ons heengegaan op 6 juni 2018
in het WZC Sint-Margaretha te Holsbeek.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van ons papa, opa tijdens de uitvaartdienst in de kerk
van St.-Jan de Doper te Essen-Wildert (St.-Jansstraat)
op donderdag 14 juni 2018 om 11.00 uur,
waarna wij hem bijzetten in het columbarium
op de nabijgelegen begraafplaats.

Samenkomst met gelegenheid tot persoonlijk condoleren in
voornoemde kerk op donderdagmorgen vanaf 10.30 uur.

U kan Jaak nog een laatste maal groeten in
het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen
op dinsdagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Dit melden u met droefheid en gemis:

Annie Beysens

zijn echtgenote

Al wie hem liefhad...

Rouwadres: Familie De Backer - Beysens
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen