





*Nooit klagend,  
steeds met de glimlach,  
de pijn verdragend.*

Na een langdurige ziekte is,  
omringd door diegenen die hij liefhad,  
in familiekring overleden

## Jan Van den Eynden



Wiza Dictus

Hij werd geboren te Wuustwezel op 18 maart 1939  
en is thuis te Achterbroek-Kalmthout  
zachtjes van ons heengegaan op 16 oktober 2022.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen  
van ons vake tijdens de plechtige uitvaartdienst  
in de parochiekerk van O.L.V.B.B. te Achterbroek op  
**zaterdag 22 oktober 2022 om 11.00 uur,**  
waarna wij zijn as terug toevertrouwen aan de natuur  
op de nabijgelegen begraafplaats.

Samenkomst achteraan in de kerk vanaf 10.40 uur.

Rouwadres: Familie Van den Eynden - Dictus  
p/a Begrafenissen Hensen,  
Stationsstraat 98 , 2910 Essen (B)

Condoleren kan ook online via [www.begrafenissenhensen.be](http://www.begrafenissenhensen.be)

Hij zal voor altijd verder leven in de gedachten van:

Wouter en Marika  
Goele en Joost  
Veerle  
Joris en Gina  
Ilde en Mark

*zijn kinderen*

Lotte en Kris  
Anna  
Berten  
Joachim  
Kaitlin  
Ghia  
Thalia  
Arwen  
Beren  
Eowyn  
Rohan

*zijn kleinkinderen*

Achiel en Fia  
Maria  
Valeer en Mart  
Marcel en Liliane  
Maria

*zijn broers, zus en schoonzussen*