



*Ik verlaat diegenen die ik liefheb om
diegenen die ik liefhad terug te vinden.*

Met liefde en warmte heb je voor ons geleefd en gezorgd,
nu moeten wij met veel verdriet afscheid nemen van

Jan Van Loenhout

weduwnaar

Trinette Van Hees

Mede-oprichter C.V. Staesi

Hij werd geboren te Essen op 25 maart 1930 en is er rustig
ingeslapen in het WZC St.-Michaël op 2 februari 2024.

Gesterkt door de Ziekenzalving.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van ons vake tijdens de uitvaartdienst in de kerk
van St.-Antonius te Essen-Statie (St.-Antoniusplein)
op donderdag 15 februari 2024 om 11.00 uur,
waarna wij hem te rusten leggen in het urnenveld
bij ons moeke op de nabijgelegen begraafplaats.

U kunt Jan nog een laatste groet brengen in
het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen
op vrijdagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Hij zal altijd verder leven in de harten van:

Jos en Liza Van Loenhout - Coppens

Jimmy en Nathalie, Quinn, Charlotte, Feline

Yordi en Kelly, Jowie, 

Yirka en Dave, Xalyna, Xeny, Enya, Fynn

Jan en Karin Heyrman - Van Loenhout

Tim en Katrien

Sanne en Vincent, Athos, Viggo, 

Marc en Lieve Van Loenhout - Snoeckx

Lora en Robin

Bert en Yanne

Warre en Louise

Joost en Hilde Vanden Berghe - Van Loenhout

Arthur

Roos

Pepijn

Pippa

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Delen mee in dit verdriet:

Zijn broer en schoonzus, de neven en nichten.

De families Van Loenhout, Van Hees, Konings, Van Hees.

Rouwadres: Familie Van Loenhout - Van Hees
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan ook online: www.begrafenissenhensen.be