



*Ik heb het leven lief gehad,  
zo omarm ik ook het eeuwige.  
Wie mij lief heeft, heeft ook het leven lief.  
Heb verdriet maar vindt het plezier weer terug,  
alleen om mij dat plezier te doen.*

Door liefdevolle zorgen omringd  
is zachtjes ingeslapen

**Jan Vergauwen**



**Lydia Van Hees**

Hij werd geboren te Wuustwezel op 30 juli 1949  
en is thuis te Essen overleden op 6 juni 2021.

Het afscheid zal plaatshebben in het Keienhof,  
Putsesteenweg 133 te Kalmthout op  
**zaterdag 12 juni 2021 om 11.00 uur.**

Onze pa, ons vokka krijgt daarna  
een warm plaatsje thuis bij ons gezin.

U kunt Jan nog een laatste groet brengen in het  
rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen op  
donderdagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Rouwadres: Familie Vergauwen - Van Hees  
p/a Begrafenissen Hensen  
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan online via [www.begrafenissenhensen.be](http://www.begrafenissenhensen.be)

Dit melden u in stil verdriet:

Lydia Van Hees

*zijn echtgenote*

Danny en Cindy Vergauwen - De Meyer

*Jolien*

*Maarten*

Erwin en Kristin Van Meel - Vergauwen

*Jeroen en Cheyenne*

*Stijn*

*Jonas en Gerben*

*Nina*

Peter Vergauwen

*zijn kinderen en kleinkinderen*

Zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen.

Zijn nonkels en tantes.

De neven en nichten.

*Oprechte dank aan Dr. S. Van Looveren,  
het Wit-Gele kruis en de kinesisten Jente en Nele,  
voor hun goede zorgen.*