

*Stilletjes ben je vertrokken uit de wereld,
naar het hart van de mensen die van je houden.
En daar leef je verder...*

Omringd door de liefde van ons allen,
moeten wij afscheid nemen van

Jeanine De Maeyer

Ninne



Peter Oerlemans

Zij werd geboren te Antwerpen op 22 juni 1955 en is zachtjes
ingeslapen in Coda-Hospice te Wuustwezel-Gooreind
op 15 oktober 2019.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van mijn vrouw, onze mama, mijn moeke
tijdens het afscheid rond de asurne
in zaal 'De Jonckvrouw', Aanwas 21 te Ossendrecht (NL)
op dinsdag 22 oktober 2019 om 11.00 uur.

Samenkomst in de zaal vanaf 10.30 uur.

Haar asurne zal een warm plaatsje krijgen in ons gezin.

Rouwadres: Familie Oerlemans - De Maeyer
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Zij zal altijd verder leven in de harten van:

Peter Oerlemans

haar echtgenoot

Swa en Bianca Vingerhoed - Hechtermans

Jens

Jurgen Hechtermans

haar dochter, zoon, schoonzoon en kleinzoon

Kito 

Delen mee in dit verdriet:

Haar schoonfamilie, de neven en nichten.

Geen bloemen of kransen.

*Op haar wens een vrijblijvende gift aan Coda-Hospice
op reknr. IBAN: BE 40 733-1262100-63 t.a.v. Jeanine De Maeyer
of door een gift ter plaatse.*