





*Als het lichaam niet meer wil  
en het leven wordt een lijden  
kan men voor het sterven dankbaar zijn  
omdat het komt als een bevrijden.*

Door mooie herinneringen gesterkt  
nemen wij afscheid van

**Jeanne Van Staay**



**Jos De Winter († 2004)**

*Lid van K.B.G.- Nieuwmoer en Samana*

Zij werd geboren te Gooreind op 1 februari 1934 en  
is thuis te Nieuwmoer onverwacht van ons heengegaan  
op 22 januari 2020.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen  
van ons moek en moemoe tijdens de uitvaartdienst  
rond de asurne in de kerk van O.-L.-Vrouw te Nieuwmoer  
**op donderdag 30 januari 2020 om 10.00 uur,**  
waarna wij haar zullen toevertrouwen aan de natuur  
op de nabijgelegen begraafplaats.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren achteraan  
in de kerk op donderdag vanaf 9.40 uur.

U kunt Jeanne nog een laatste groet brengen in het  
rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen,  
op dinsdagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Rouwadres: Familie De Winter - Van Staay  
p/a Begrafenissen Hensen  
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Dit melden u:

Fons en Ria Francken - De Winter

Peter

Lieve, Kato en Wout

(†) Corry De Winter

(†) François en Christine Mariën - De Winter

Davy

Debby

Dana en Bert, *Kalbert*

Benjamin

Viviane De Winter en (†) Door Moors

*haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen*

Haar zussen, schoonbroer en schoonzus.

De neven en nichten.

De families Van Staay, De Winter, De Meyer, Antonissen.