





*Vanalles beleefd, vanalles gedaan,
laat mij nu maar rustig gaan.*

Verdriet en mooie herinneringen gaan samen
nu we afscheid nemen van

Jos De Bakker ” De Metser”



Alida Arnouts

Erelid van muziekvereniging ”De Heidebloem”

Hij werd geboren te Nieuwmoer op 14 december 1931
en is in het wzc St.-Vincentius te Kalmthout
rustig ingeslapen op 2 februari 2023.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van Jos, ons pa, vokka, grootvokka tijdens de uitvaartdienst
in de parochiekerk van O.-L.-Vrouw te Nieuwmoer
op zaterdag 11 februari 2023 om 11 uur,
waarna wij hem te rusten leggen in het urnenveld
op de plaatselijke begraafplaats.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren,
zaterdagmorgen vanaf 10.40 uur.

Wie Jos nog een laatste groet wil brengen kan dit doen
in het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen,
op donderdagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Rouwadres: Familie De Bakker - Arnouts
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan online via www.begrafenissenhensen.be

Hij zal voor altijd verder leven in de harten van

Alida Arnouts

zijn echtgenote

Linda en Leeuwke De Bakker - Herrijgers
Jelle en Sigrid, *Joshka, Feiye, Mérieth*
Giel en Britt, *Twan, Leon*

René en Agnes De Bakker - Vosselmans
Annelies en Dieter, *Lotte, Wout*

(†) Viv en Herman De Bakker - Peeters en Karin
Sanne en Tim, *Fille, Gus, Ture*
Lennert en Dorien, *Jynthe, Nienke, Mil*
Sige en Jasper, *Tosse, Zappa*

Gert en Hilde De Bakker - Ribbens
Ward
Lot

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Delen mee in dit verdriet:

Zijn zus, schoonzussen en schoonbroers.
De neven en nichten.

De familie De Bakker, Arnouts, Van Loon, Kuystermans.

Directie, personeel en medebewoners van wzc St.-Vincentius.