



*Als het lichaam niet meer wil  
en het leven wordt een lijden  
kan men voor het sterven dankbaar zijn  
omdat het komt als een bevrijden.*

Na een ongelijke strijd moeten wij uit handen geven

## Jos (Henri Joseph) Desair

echtgenoot van

Nelly Bloemen

*Douanebeambte op rust*

Hij werd geboren te Kleine-Brogel op 21 september 1942  
en is in het WZC St.-Michaël te Essen  
zachtjes ingeslapen op 10 mei 2023.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen  
van onze pa, opa tijdens de plechtige uitvaartdienst  
in de kerk van St.-Antonius te Essen-Statie  
**op dinsdag 16 mei 2023 om 14.00 uur.**

Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren  
achteraan in de kerk, dinsdag vanaf 13.40 uur.

Op een later tijdstip leggen wij hem te ruste in het  
urnenveld op de begraafplaats van Essen-Statie.

Rouwadres: Familie Desair - Bloemen  
p/a Begrafenissen Hensen  
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan ook online via: [www.begrafenissenhensen.be](http://www.begrafenissenhensen.be)

Hij zal voor altijd verder leven in de harten van:

Nelly Bloemen

*zijn echtgenote*

Marc Desair

Marc en Marijke Van den Bergh - Desair

Bjorn

*Elize*

*Lennert*

Stephanie en Rob

*Stan*

*zijn kinderen,  
klein- en achterkleinkinderen*

Delen mee in dit verdriet:

Zijn broers, zus, schoonbroers , schoonzussen.

De neven en nichten.

De families Desair, Bloemen, Vangeneugden, Maesen.

Medewerkers, vrijwilligers en medebewoners van  
het WZC St.-Michaël te Essen.