

*Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje.
En elk beetje dat je stierf, 't is vreemd maar dat vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan. Je zegt ik ben wat moe.
Maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe.*

Toon Hermans.

Na een ongelijke strijd
moeten wij uit handen geven

Jos Konings

Hij werd geboren te Essen op 4 december 1952 en is er
thuis onverwacht van ons heengegaan op 11 juni 2021.

Omwille van de huidige situatie nodigen wij u uit om in
gedachten met ons samen te zijn tijdens de uitvaartdienst
waar wij in beperkte familiekring afscheid
nemen van onze pa, ons vokke.

Aansluitend leggen wij hem te rusten in het urnenveld op
de begraafplaats van Essen- Hoek aan de Moerkantsebaan.

Rouwadres: Familie Jos Konings
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen
Condoleren kan online via www.begrafenissenhensen.be

Liefste pa en vokke van:

Dieter en Sofie Konings - Broos

*Corneel
Mare*

Wes en Lynn Goderie - Konings

*Wannes
Lowie*

Delen mee in dit verdriet:

May en Peter en kinderen

zijn zus, schoonbroer en hun kinderen

Olga Roux

de moeder van zijn kinderen