

*Denk aan mij, maar niet  
in dagen van pijn en verdriet.  
Denk aan mij in stralende zon,  
aan hoe ik was toen ik alles nog kon.*

Omringd door de liefde van zijn gezin  
is van ons heengegaan

## Jos Vanvelthoven

*Postbode op rust*

Hij werd geboren te Nieuwmoer op 13 februari 1945  
en is in het AZ Klina te Brasschaat rustig ingeslapen  
op 5 december 2021.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen  
van ons pa, papa, opa tijdens de uitvaartdienst in zaal  
'Strijboshof', Achterbroeksteenweg 69 te Kalmthout  
**op zaterdag 18 december 2021 om 11.00 uur,**  
waarna wij hem te rusten leggen in het urnenveld  
op de begraafplaats van Essen-Centrum.

U kunt Jos nog een laatste groet brengen  
in het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen,  
op vrijdagavond 10 december 2021 van 19.00 tot 19.30 uur.

Rouwadres: Familie Jos Vanvelthoven  
p/a Begrafenissen Hensen  
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren online via: [www.begrafenissenhensen.be](http://www.begrafenissenhensen.be)

Hij zal altijd verder leven in de harten van

Heidi en Danny Vanvelthoven - Ooye  
Saskia Vanvelthoven

*en kinderen*

Mario en Ann Vanvelthoven - Jacobs  
*en kinderen*

Ronny en Saskia Vanvelthoven - Vandermast  
*en kinderen*

Sonja en Frans Vanvelthoven - de Bruijn,  
*kinderen en kleinkinderen*

Dany Vanvelthoven  
*en zoon*

Edith Vanvelthoven,  
*dochter en kleinzoon*

*zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen*

Delen mee in dit verdriet

Zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen.  
De neven en nichten.  
De families Vanvelthoven en Hertogs.

Medewerkers, vrijwilligers en medebewoners  
van het WZC St.-Michaël te Essen.