



*Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden
kan men voor het sterven dankbaar zijn
omdat het komt als een bevrijden.*

Door mooie herinneringen gesterkt
nemen wij afscheid van

Julia Veraart



Remi Hereygers

Zij werd geboren te Essen op 10 juli 1937 en is er in
het WZC Sint-Michaël ingeslapen op 5 november 2021.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van ons Julia, ma, moeke, moeke Heikant tijdens de
uitvaartdienst rond de asurne in de kerk van St.- Antonius
te Essen - Statie aan het St.-Antoniusplein
op vrijdag 12 november 2021 om 13.00 uur,
waarna wij haar te rusten leggen
in het urnenveld op de nabijgelegen begraafplaats.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten en condoleren
achteraan in de kerk, vrijdag vanaf 12.40 uur.

Rouwadres: Familie Hereygers - Veraart
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren online via: www.begrafenissenhensen.be

Zij zal steeds verder leven in de harten van

Remi Hereygers

haar echtgenoot

Marianne en Chris Hereygers - Vorsselmans

Christoph en Evi

Elise, Victor

Filip en Britt

Fonne, Billie

Thomas en Freya

Christiane en Marc Hereygers - Loos

Inge en Bas

Joppe, Kaat

Wim en Evy

Julie, Stan

Stijn en Feike

Frank en Margarete Hereygers

Milan

Nathan

Monique en Jef Hereygers - Van den Buijs

Jan en Jolien

Fay

Annick en Raf

Robin en Kimberley



haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Delen mee in dit verdriet

Haar zussen, schoonbroers en schoonzussen.

De neven en nichten.

De families Veraart, Hereygers, Nelen, Stuyts.

Directie, medewerkers, vrijwilligers en medebewoners
van het WZC St.-Michaël te Essen.