



*Je wilde niet weg,
je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk
en geheel niet terecht,
je wilde nog graag verder,
maar verloor dit gevecht.*

Verdriet en mooie herinneringen gaan samen
nu we afscheid nemen van

Karel Schrooyen



Alida Francken

Hij werd geboren te Kalmthout op 16 september 1941
en is te Brasschaat zachtjes ingeslapen op 15 februari 2019.

Gesterkt door de Ziekenzalving.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van ons pa, bompä tijdens de uitvaartdienst
rond de asurne in de kerk van St.-Antonius te Essen-Statie
op vrijdag 22 februari 2019 om 10.00 uur,
waarna wij hem te rusten leggen in het urnenveld
op de begraafplaats van Essen-Heikant.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren
achteraan in de kerk vanaf 9.30 uur.

U kan Karel nog een laatste groet brengen
in het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen
op woensdagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Dit melden u:

Alida Francken

zijn echtgenote

Eric en Nancy Schrooyen - Van Ginneken

Glenn en Sally

Stefan en Nathalie Schrooyen - Schacht

Niels

† Jonas, † Stijn

zijn kinderen en kleinkinderen

Zijn broer, zussen, schoonbroers en schoonzussen.

De neven en nichten.

De families Schrooyen, Francken, Peeters, Wils.

Rouwadres: Familie Schrooyen - Francken
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Adres van de kerk:
Sint-Antoniusplein, 2910 Essen