





*Ik verlaat diegenen
die ik liefheb,
om diegene die ik liefhad
terug te vinden.*

Met liefde heb je voor ons geleefd en gezorgd,
nu moeten wij met veel verdriet afscheid nemen van

Lia De Backer



Jos Buyens († 2021)

*Lid van SAMANA, Ferm,
zangkoor Rietsanck en KBG - Nieuwmoer.
Lid van verschillende andere verenigingen.*

Zij werd geboren te Essen op 10 maart 1939 en is
in Coda, omringd door diegenen die zij liefhad,
vredig ingeslapen op 30 maart 2022.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van ons ma, de bomma tijdens de uitvaartdienst
in de kerk van O.-L.-Vrouw te Nieuwmoer op
dinsdag 5 april 2022 om 11.00 uur,
waarna we haar te rusten leggen in het urnenveld
bij ons pa, onze bompä op de nabijgelegen begraafplaats.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten achteraan
in de kerk, dinsdag vanaf 10.30 uur.

U kunt Lia nog een laatste groet brengen in het
rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen op
zaterdagavond a.s. van 19.00 tot 20.00 uur.

Zij zal voor altijd verder leven in de harten van:

Karin en Dirk
Dorien en Leo
Vic, Axl
Koen en Lotte
Tess, Kato
Tinne en Wim
Julie en Charles
Georges
Carole en Kobe
Vincent
Christel en Fons
Karen en Jeroen
Lex
Sofie en Tim
Eva, Sam
Hilde en Steven
Giel en Ellen
Dries en Emma
Sien en Thomas
Louise

haar kinderen, kleinkinderen en deugenieten

Delen mee in dit verdriet:

Haar broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen.
De neven en nichten.
De families De Backer, Buyens, Adriaansen, Ommeganck.

Rouwadres: Familie Buyens - De Backer
p/a Begraffenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan online via www.begraffenissenhensen.be