





*De strijd is gestreden,  
met telkens nieuwe moed.  
Verbazingwekkend krachtig.  
't Is op. Zo is het goed.*

Verdriet en mooie herinneringen gaan samen  
nu we afscheid nemen van

**Louis Stuyts**



**Lydia Suykerbuyk**

Trotse Papa van **Marlies**

*Loodgieter-aannemer en gasverdelers op rust.  
Lid van verschillende verenigingen.*

Hij werd geboren te Essen op 27 oktober 1943 en  
is er thuis van ons heengegaan op 27 juni 2019.

*Gesterkt door de Ziekenzalving.*

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te  
nemen van Louis tijdens de uitvaartdienst rond de asurne  
in de kerk van O.-L.-Vrouw te Essen-Centrum (Nieuwstraat)

**op zaterdag 6 juli 2019 om 11.00 uur,**  
waarna wij hem te rusten leggen in het urnenveld  
op de nabijgelegen begraafplaats.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren  
achteraan in de kerk vanaf 10.40 uur.

Hij zal altijd verder leven in de gedachten van:

Lydia Suykerbuyk

*zijn echtgenote*

Marlies Stuyts

*zijn oogappel*

Francis en Maria Suykerbuyk - Van Looveren

Katleen en Katrien

*Tuur*

Mieke en Tim

*Amelie, Plien*

Ben en Kathrien

*Stef, Tille, (†) Nette*

*zijn schoonbroer en schoonzuster,  
neven en nichten*

De neven en nichten.

De families Stuyts, Suykerbuyk, Raymakers, Suykerbuyk.

Rouwadres: Familie Stuyts - Suykerbuyk  
p/a Begraffenissen Hensen  
Stationsstraat 98, 2910 Essen