

Herinneringen, waar zijn ze gebleven ?  
Wat gisteren was is allang voorbij.  
Vandaag is de dag waarin we leven.  
Als dan de zon schijnt ben ik blij.  
Morgen komt een dag, hij is gegeven.  
Komt hij niet dan weet ik  
't is voorbij

Christine Lemmens

Verdriet en mooie herinneringen gaan samen  
nu we afscheid nemen van

## Louis Vekemans



Christine Lemmens († 2015)

Hij werd geboren te Antwerpen op 23 februari 1940  
en is, thuis te Essen, onverwacht  
van ons heengegaan op 28 april 2023.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen  
van onze pa, bompa tijdens de uitvaartdienst in  
zaal "Volkshuis", Stationsstraat 136 te Essen  
**op zaterdag 6 mei 2023 om 10.00 uur,**  
waarna wij hem terug toevertrouwen aan de natuur  
op de begraafplaats van Essen - Wildert.

Samenkomst in het Volkshuis vanaf 9.40 uur.

Voor een stil moment bij Louis bent u welkom in  
rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen  
op donderdagavond a.s. van 19 tot 19.30 uur.

Rouwadres: Familie Vekemans - Lemmens  
p/a Begraffenissen Hensen  
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan ook online via [www.begraffenissenhensen.be](http://www.begraffenissenhensen.be)

Dit melden u:

† Eveline Vekemans

Jozefien en Pieter  
Nora, Roos  
Emma en Emiel  
Oscar,   
Marie en Milan

Ken en Anja Vekemans - Van Eeckhout

Lien

*zijn kinderen, kleinkinderen  
en achterkleinkinderen*

De neven en nichten.

De families Vekemans, Lemmens, Toussaint, Van Dooren.

