

*Alles is geregeld,
het is tijd om te gaan en
ik heb het op mijn manier gedaan.*

Uit onze handen gegeven
maar in ons hart gebleven

Magda Nelen

echtgenote van
Francis Van Tichelen

Zij werd geboren te Essen op 14 juni 1947 en is
thuis te Heide-Kalmthout zachtjes van ons heengegaan
op 19 november 2019.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van Magda tijdens de uitvaartdienst rond de asurne in
het Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69 te Kalmthout
op dinsdag 26 november 2019 om 11.00 uur,
waarna wij haar te rusten leggen in het urnenveld
op de begraafplaats van Essen-Heikant.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren
in de ontvangsthal van Strijboshof vanaf 10.40 uur.

Rouwadres: Familie Van Tichelen - Nelen
p/a Begrafenissen Hensen, Stationsstraat 98, 2910 Essen

Ze zal altijd verder leven in de harten van:

Francis Van Tichelen

haar echtgenoot

Ludo en Marianne Nelen - Doggen

Gert en Tascha

(†) Rune, Mira

(†) Ferdy en Annie Van Tichelen - Van Aert

Sven en Annelies

Jibbe, Jill

Kris en Raf

Mila, Brik

Johnny en Brigitte Van Tichelen - Gotink

Wouter

Veerle en Tim

Lena, Elin

Rosalie

*haar broer, schoonbroers en schoonzussen,
haar neven en nichten*

De families Nelen, Van Tichelen, Jacobs, Van Turnhout.