



*De liefde die je aan ons allen hebt gegeven
zullen wij koesteren, alle dagen van ons leven.*

Verdriet en mooie herinneringen gaan samen
nu we afscheid nemen van

Martha Buysen



Stan Nelen († 2005)

Zij werd geboren te Kalmthout op 1 april 1946 en is
thuis te Essen, omringd door de liefde van ons allen,
zachtjes ingeslapen op 3 november 2021.

Gesterkt door de Ziekenzalving.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid
te nemen van ons ma, moeke tijdens de uitvaartdienst
in de kerk van St.- Vincentius à Paulo te Essen - Horendonk

op vrijdag 12 november 2021 om 10.00 uur,
waarna wij haar te rusten leggen bij haar echtgenoot
op de nabijgelegen begraafplaats.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten achteraan
in de kerk, vrijdagmorgen vanaf 9.40 uur.

U kunt Martha nog een laatste groet brengen in het
rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen
op dinsdagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Rouwadres: Familie Nelen - Buysen
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren online via: www.begrafenissenhensen.be

Zij zal steeds verder leven in de harten van

Dirk en Véronique Nelen - Tschaen
David
Kristof en Fran
Ella

Philip en Karin Suykerbuyk - Nelen
Wim
Kim en Jimmy
Joppe, Warre

René en Christel Maas - Nelen
Bart en Oceane

Mark en Sonja de Mooy - Nelen
Thijs en Paula

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Delen mee in dit verdriet

Haar zus, broer, schoonzussen en schoonbroers.
De neven en nichten.
De families Buysen, Nelen, Antonissen, Hereygers.

*Onze oprechte dank aan
Dr. Tine Claus, de thuisverpleging en Coda-thuiszorg
voor hun toewijding en liefdevolle zorgen.*

Liever geen bloemen of kransen.