



*Stil ben je van ons heengegaan,
je hebt altijd voor ons klaargestaan.
Geborgenheid en liefde heb je gegeven,
zo was je hele leven.
Je was een schat voor ons allen,
je te moeten missen zal ons heel zwaar vallen.*

Dankbaar om een leven van liefdevolle zorgen
voor zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
nemen wij afscheid van

Michel Beyers



Willy Heeren

Hij werd geboren te Essen op 8 maart 1944
en is in het AZ Klina te Brasschaat
van ons heengegaan op 22 januari 2023.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen van
Michel, onze pa, bompä tijdens de uitvaartdienst rond de asurne
in het Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69 te Kalmthout
op vrijdag 27 januari 2023 om 15.00 uur,
waarna wij hem te rusten leggen in het columbarium
op de begraafplaats van Essen-Hoek.

Samenkomst in het Strijboshof, vrijdag vanaf 14.40 uur.

U kunt Michel nog een laatste maal groeten in
het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen
op woensdagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Hij zal voor altijd verder leven in de harten van:

Willy Heeren

zijn echtgenote

Dirk en Marianne Lambrechts - Beyers

David en Karen Verheyden - Schepers

Lio, Lux

Tim en Daisy Schepers - Suykerbuyk

Lewis, Leon

Glenn Lambrechts

Carl en Jolanda Deprins - Beyers

Iris Deprins en David Devos

Timo Deprins

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Delen mee in dit verdriet:

Zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen.
De neven en nichten.

De families Beyers, Heeren, Leys, de Bot.

Rouwadres: Familie Beyers - Heeren
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan ook online via www.begrafenissenhensen.be