

*Diegenen die ik liefheb verlaat ik om  
diegenen die ik liefhad terug te vinden.*

Na een schoon en rijkgevuuld leven  
is van ons heengegaan

**Monique Majoor**



**Kamiel De Ridder** († 2013)

Zij werd geboren te Antwerpen op 11 mei 1940 en  
is in het WZC St.-Michaël te Essen  
rustig ingeslapen op 27 december 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen  
van ons ma, moeke tijdens de uitvaartdienst in Aula Chryasant,  
van het crematorium 'Pontes', Jules Moretuslei 2, Antwerpen,  
**op donderdag 9 januari 2025 om 12.30 uur.**  
waarna wij haar as verstrooien op het Schoonselhof.

Samenkomst in de ontvangstruimte 12.15 uur.

Rouwadres: Familie De Ridder - Majoor  
p/a Begraffenissen Hensen  
Stationsstraat 98, 2910 Essen

*Condoleren kan ook online via [www.begraffenissenhensen.be](http://www.begraffenissenhensen.be)*

Zij zal steeds verder leven in de harten van:

Ivan De Ridder en Olga Rykova

*Yana  
Amy*

*haar kinderen en kleinkinderen*

De families Majoor, De Ridder, Selens, Van Tongerlo.

Delen mee in dit verdriet:

Medewerkers, vrijwilligers en medebewoners  
van het WZC St.-Michaël te Essen.