



*Ik denk aan je terug in stralende zon,  
hoe het was toen je alles nog kon.  
Een geest zo sterk als een beer,  
een lichaam uiteindelijk toch te teer.  
Een vrijheid niet te evenaren,  
een wilskracht niet te bedaren.  
een vechtlust niet te temmen.*

Door liefdevolle zorgen omringd  
is zachtjes ingeslapen

## Monique Schrauwen



Swa Oerlemans

*Lid van Luminosa*

Zij werd geboren te Essen op 12 juni 1956 en  
is er thuis van ons heengegaan op 23 februari 2020.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen  
van Monique, ons ma tijdens de plechtige uitvaartdienst  
rond de asurne in de kerk van St.-Vincentius à Paulo te  
Essen-Horendonk **op zaterdag 29 februari 2020 om 11.00 uur.**

Monique zal thuis een plaatsje krijgen,  
in de warmte van haar gezin.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten in  
voornoemde kerk op zaterdag vanaf 10.30 uur.

Zij was een lieve echtgenote voor:

Swa Oerlemans

Zij was de trotse moeder van:

Filip en Véronique

Kristiaan en Anne

Delen mee in dit verdriet:

Haar schoonbroers en schoonzussen.

De nonkels en tantes, neven en nichten.

De families Schrauwen, Oerlemans, Van Oers, Naalden.

*Monique had liever geen bloemen of kransen,  
maar liever een eventuele gift aan Coda op reknr.:  
IBAN: BE40 733-1262100-63 o.v.v. 'Monique Schrauwen'*

Rouwadres: Familie Oerlemans - Schrauwen  
p/a Begrafenissen Hensen  
Stationsstraat 98, 2910 Essen