





*Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.
Flink was jij je hele leven,
moedig ben je tot het einde gebleven.
Flink wil je nu dat wij zullen zijn
maar afscheid nemen van jou doet zo'n pijn.*

Omgeven door de liefde van ons allen
is van ons heengegaan

Paul Nelen

echtgenoot van

Elisabeth Van den Bergh

Lid van Kristelijke Senioren Hoek en van SAMANA.

Hij werd geboren te Kalmthoutse Hoek op 15 oktober 1926
en is rustig ingeslapen in het ZNA Middelheim te Antwerpen
op 16 juli 2018.

Gesterkt door de Ziekenzalving.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van ons pa, vava tijdens de uitvaartdienst in de kerk van
St.-Pieter te Essen-Hoek (Moerkantsebaan 309) op
vrijdag 20 juli 2018 om 13.00 uur,
waarna wij hem te rusten leggen in het familiegraf
op de nabijgelegen begraafplaats.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten
achteraan in de kerk, vrijdag vanaf 12.40 uur.

U kunt Paul nog een laatste groet brengen
in het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen,
op donderdagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Dit melden u:

Elisabeth Van den Bergh

zijn echtgenote

(†) Marie-Paule Nelen

Ben en Ils

Xander, Yannick

Stan en Christine Nelen - Van Puyvelde

Wim

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen.

De neven en nichten.

De families Nelen, Van den Bergh, Van Loon, Claessens.

Rouwadres: Familie Nelen - Van den Bergh
p/a Begrafenissen Hensen,
Stationsstraat 98, 2910 Essen