



't Verlies was er al voor het einde.
De rouw al eer het afscheid kwam,
toen die ellendige verwarring
bezit van jouw gedachten nam.
Wij voelden mee, je stil verdriet.
Nu rouwen wij, maar treuren niet.

Omringd door liefde en warme gedachten
is van ons heengegaan

Paula Pockelé



André de la Bruyère († 2000)

Zij werd geboren te Essen op 7 november 1940
en is er in het WZC De Bijster zachtjes ingeslapen
op 19 november 2022.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van ons ma, moeke, oma tijdens de uitvaartdienst
in de kerk van St.-Antonius te Essen-Statie
op zaterdag 26 november 2022 om 11.00 uur, waarna wij
haar te rusten leggen bij ons pa
op de begraafplaats van Essen-Heikant.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren
achteraan in de kerk, zaterdag vanaf 10.30 uur.

Rouwadres: Familie de la Bruyère - Pockelé
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan ook online via: www.begrafenissenhensen.be

Dit melden u in stil verdriet

Stefan en Véronique de la Bruyère - Heirwegh
Dieter en Jill, Lio, Wodan, Ode, Torre
Judith en Sam, Juul, Achiël
Nathalie en Matthias, Vic, Marie
Charlotte
Wout en Fleur
Gitte en Arno

Dominique en Petra de la Bruyère - Duts
Dieuwertje en Wannas, Klaas, Gijs, Flore, Jaap
Sanne en Ben, Rune, Vince
Wessel en Annelien, Fien
Ward
Lena

Paul en Daniëlle de la Bruyère - Berkelmans
Riccardo en Aleksandra
Nina en Thijs
Lara en Carlo, Neal, Mia

Christophe en Elke de la Bruyère - Boonen
Tuur
Jan
Mies
Bob
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen.
De neven en nichten.
De families Pockelé, de la Bruyère, Ossenblok, Cools.

*Oprechte dank aan alle medewerkers en vrijwilligers van
WZC De Bijster voor hun goede zorgen.*